



In “De Bosuil” lezen we vandaag een gedicht
En even gaat de deur in **ons café** dicht
Want we moeten goed nadenken
En niet te veel **koffie** drinken!

Het lezen van “Avondliedeke” maakt ons stil
En je hoort in **ons café** geen enkele **GIL**
Want ook in **ons hart** wordt het rustig
En luisteren we naar elkaar, **LUSTIG!**